

Η Ελλάδα στο Λάκκο των Λεόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κείμενα: Νίκου Ζαχαριάδη, Ηλία Ηλιού, Γιάννη Ιμβριώτη, Νίκου Κιτσίκη, Δημήτρη Μπάτση, Δημοσθένη Σ. Στεφανίδη

Εισαγωγή-Υποσημειώσεις: Θεόδωρος Μαριόλης

Επιμέλεια: Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης

Διόρθωση: Αριάδνη Αλαβάνου, Θεόδωρος Μαριόλης

Εκδόσεις: Matura, Αθήνα 2019, σελ. 263

<https://www.facebook.com/booknook.gr/photos/a.875060439201987/2740237749350904/?type=3&theater>



“Ο παρών τόμος, Η Ελλάδα στο Λάκκο των Λεόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώνει έξι πρωτοποριακά κείμενα, των Νίκου Ζαχαριάδη, Ηλία Ηλιού, Γιάννη Ιμβριώτη, Νίκου Κιτσίκη, Δημήτρη Μπάτση, και Δημοσθένη Σ. Στεφανίδη, τα οποία δημοσιεύθηκαν κατά την περίοδο 1945-1962. Συνθέτουν μοναδικό υπόδειγμα για τη δημιουργική μελέτη των σχέσεων ανάμεσα σε εκείνη την κρίσιμη μεταπολεμική περίοδο και στη σημερινή Δυστοπία: Εντός-«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» πτώχευση της Ελλάδας και ενεργητική ηγεμονία, ακόμα και επί τα «Αριστερά», του τυφλού δόγματος «Δεν υπάρχει Εναλλακτική» (ΤΙΝΑ).”

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου.

● Εκδόσεις matura
Δ. Διαμαντίδη 12
Κορυδαλλός
Τ.:210 49 74 198

● Βιβλιοπωλείο Εν Αθήναις
Μαυροκορδάτου 9
Αθήνα
Τ.:210 38 30 491

Κεντρική Διάθεση - Διανομή:

Η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) ήταν το μόνο κόμμα της ελληνικής Βουλής, το οποίο καταψήφισε τη «Συμφωνία Συνδέσεως» της Ελλάδας με την ΕΟΚ, το έτος 1962. Η ΕΔΑ υποστήριζε ότι: «Είναι άλμα εις το κενόν, εξώθηση της χώρας στο Λάκκο των Λεόντων. Η οικονομική ολιγαρχία θα επιδιώξει να ρίξει όλα τα βάρη και τις θυσίες στους ώμους του λαού για ν' αποκομίσει από την όλη περιπέτεια της Κοινής Αγοράς νέα ωφελήματα και κέρδη». Ήταν ορθή αυτή η θέση; Ποια είναι η προϊστορία της; Τι έχει συντελεστεί έκτοτε;

Ο παρών τόμος, *Η Ελλάδα στο Λάκκο των Λεόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, συγκεντρώνει έξι πρωτοποριακά κείμενα, των Νίκου Ζαχαριάδη, Ηλία Ηλιού, Γιάννη Ιμβριώτη, Νίκου Κιτσίκη, Δημήτρη Μπάτση, και Δημοσθένη Σ. Στεφανίδη, τα οποία δημοσιεύθηκαν κατά την περίοδο 1945-1962. Συνθέτουν μοναδικό υπόδειγμα για τη δημιουργική μελέτη των σχέσεων ανάμεσα σε εκείνη την κρίσιμη μεταπολεμική περίοδο και στη σημερινή Δυστοπία: εντός-«Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» πτώχευση της Ελλάδας και ενεργητική ηγεμονία, ακόμα και επί τα «Αριστερά», του τυφλού δόγματος «Δεν υπάρχει Εναλλακτική» (*TINA*).

Όπως αναπτύσσεται στην Εισαγωγή του Θεόδωρου Μαριόλη, *Η Αντίδραση στην Ελλάδα*, αυτή η μελέτη συμβάλλει καθοριστικά στην αποκατάσταση του ολογράμματος της πραγματικής μεταπολεμικής ιστορίας της πατρίδας μας, στην αποσάθρωση του τυφλού δόγματος-*TINA* και, έτσι, στην υλοποίηση ενός μετωπικού προγράμματος *Νέας Οικονομικής Πολιτικής*.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή: Η Αντίδραση στην Ελλάδα

Θεόδωρος Μαριόλης

1. *Πρόγραμμα Ανοικοδόμησης ή «Έλεγχος Τιμών»;*
Δημήτρης Μπάτσης
2. *Τα Προβλήματα της Λαϊκής Δημοκρατίας.*
Νίκος Ζαχαριάδης
3. *Η Θανάσιμη Περίπτωση της Κοινής Αγοράς*
Νίκος Κιτσίκης
4. *Η Ελλάς στον Λάκκο των Λεόντων*
Ηλίας Ηλιού
5. *Η Θέσις της Ελλάδος Έναντι της Κοινής Ευρωπαϊκής Αγοράς*
Δημοσθένης Σ. Στεφανίδης
6. *Η Ιδεολογική Προπαγάνδα της Κοινής Αγοράς*
Γιάννης Ιμβριώτης